

Målet, Meningen och Vägen

Under hösten läser, reflekterar över och samtalar vi i Församlingen Brofästet om boken *Leva med mål och mening* av Rick Warren. Jag har den senaste tiden funderat omkring detta med mål och mening. Vi behöver ju detta för att inte tappa orienteringen i våra liv och i vår vandring med Jesus. Samtidigt finns det en fara att bli för målmedveten. Man missar vägen! Om man bara vill fram snabbast möjligast är en resa över Öland inte rätt plats. Men om man vill se och upptäcka det vackra, ljusets och landskapets skiftningar, nya vyer och upplevelser är den långsamma färden över vår ö perfekt. Karin Boye skriver i en dikt: *"visst fanns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som var mödan värd."* För att kunna leva med mål och me-

ning behöver vi lära känna och sedan följa Vägen.

I Apostlagärningarna kallas den kristna tron vid ett flertal tillfällen för Vägen. Paulus vad på väg till Damaskus för att förfölja dem som tillhörde Vä-



gen (Apg 9:2). Jesus säger om sig själv att han är Vägen, Sanningen och Livet (Joh 14:6). Det är bara i det perspektivet som livets mål och mening blir begripligt. Det är i efterföljelsen

av Vägen, Jesus, som tillbedjan, gemenskap, helgelse, tjänst och mission får sitt verkliga och viktiga innehåll.

När vi läser boken, lyssnar till undervisning, reflekterar enskilt och tillsammans är det denna utgångspunkt som är den grundläggande. Hur hjälper detta oss att ännu bättre bli efterföljare till Vägen och förstå Guds syften med våra och med församlingens liv?

Vi står inför en spännande höst men många möjligheter att fördjupa vår församlings gemenskap och kallelse till efterföljelse och mission. Välkommen att vara med i denna resa och utforska både Vägen, Målet och Meningen med vår färd. Jag tror den är all möda värd.

God bless, Peter

Huskyrka

Söndagar jämna veckor kl 16.00

23 september hos Lundströms
Lilla Hult, Algutsrum

7 oktober hos Sandbergs
Ekvägen 12, Färjestaden

21 oktober hos Svanbergs
Marknadsv. 6, Algutsrum

4 november hos Astebergs
Röksvampsg. 29, Färjestaden

18 november hos Svanbergs

2 december hos Gullhaugs
Bläcksvampsg. 2, Färjestaden

16 december hos Lundströms

Brofästet | Storgatan 20

Söndagar udda veckor kl 16.00

Varje gång är det också söndagsskola och fika

16 september Vad i hela världen gör jag här?

30 september Skapad för att glädja Gud

14 oktober Skapad för Guds familj
Församlingsmöte

28 oktober 11.00 Gemensam gudstjänst
i Filadelfia, Mörbylånga

11 november Skapad för att vara lik Jesus

25 november Skapad för att tjäna Gud

9 december Skapad för ett uppdrag

Brofästets vision:

Vi vill att människor ska komma till tro på Jesus, och bli en del av en gemenskap där alla växer i tro och kärlek.